

Egnssamlingens foredrag Da Blokhus var jysk kultur hovedstad

torsdag den 7. oktober kl. 14..?

i Egnssamlingens store sal, Søndergade 6, Saltum.

Entré: GRATIS, ingen tilmelding - og mulighed for at købe kaffe & kage for 30 kr.



Benny Frandsen er gammel Blokhus-dreng, og han er tidligt blevet interesseret i Thomas Olesen Løkken og den kreds af kulturpersonligheder, som han blev del af. Og det har han samlet en større mængde materiale om, der heldigvis nok en gang bliver omsat til et foredrag hos os om én af egnens allerstørste kulturpersonligheder.



I 1928 er Thomas Olesen Løkken allerede kendt, som en af Danmarks største forfattere. Efter skilsmissen, fra sin første kone, ankommer han til Blokhus, sammen med 2 døtre – den 18.09.1928. Han har købt den gamle Herredsfoged bolig. Her flytter han 17 døre, og køber 7 senge, og omdøber stedet til Kancelligården. Der skabes et kulturcentrum, for kendte, såvel som ukendte kulturpersonligheder. Malere og forfattere – men, også skuespillere, musikere og sangere, får her et fristed. Frem til Danmarks besættelse – 9. april, 1940, er Kancelligården stedet, hvor kunstnere og sommergæster mødes. Dette foredrag, fortæller om den brogede flok, og det liv, som de skabte, på det kulturelle mødested i Blokhus.



Egnssamlingen – vi passer på historien

www.egnssamlingen.dk



facebook.com/egnssamlingen